

Beste aanwezigen,

Ik wil u allen hartelijk welkom heten namens de NVWOA. Ik neem aan dat u een zekere benieuwdheid hebt naar wat deze dag en de onderwerpen van dit symposium: 'astrologie en wetenschap' kunnen brengen. U bent een gemeleerd gezelschap. Een aantal van u bent thuis in de astrologie, maar dat geldt niet voor iedereen. Vandaar dat we straks zullen beginnen met wat basale zaken van wat astrologie is uiteen te zetten.

Astrologie en wetenschap...

het zijn beide buitengewoon boeiende zaken – en ik wil daar later op de ochtend een aantal gedachten over ontvouwen.

Maar alles begint met de wijsheid.... Zo kreeg ik in mijn jeugd het gezegde mee: 'alle goede dingen bestaan uit 3-en'. Alles heeft 2 kanten, bij voorbeeld een voor en een nadeel, en het derde – wat er als het goed is...en om het goed te krijgen, bijkomt -is een andere factor, een soort middenfactor, een verbindende, bemiddelende kracht. En dat is bij astrologie en wetenschap natuurlijk de NVWOA. Hét kenmerk van de NVWOA is 'het streven naar een open mind naar beide kanten' en dat is een eigenschap die niet dikgezaaid is – en misschien is dat de reden dat we geen zaal voor 2000 mensen hebben hoeven af te huren.

Dus wij trachten u vandaag lastig te vallen met een zo open mogelijke mind en dat is niet altijd leuk want iedereen heeft heilige huisjes. Ik hoop dat u de argumenten die we naar voren zullen brengen die pleiten vóór de mogelijke werkzaamheid van de astrologie – voor sommigen onder u ongetwijfeld een zekerheid – en de argumenten die pleiten tégen werkzaamheid van astrologie – misschien voor anderen een uitgemaakte zaak, beiden eens wilt toetsen met uw open mind.

Alleen dan ontwikkelt wetenschap, kennis van zaken en wijsheid zich.

Ik wil nog even een paar zinnen wijden aan de NVWOA. Er bestaat mogelijk geen 2e vereniging van dit soort op de wereld. Op dit moment een 30 tal leden waarvan er rond de 10 erg actief zijn. Hoe bezien wij de wetenschap en de astrologie en wat beogen wij concreet?

Astrologen en wetenschappers zien we als onze voornaamste broeders en zusters. Astrologen leveren het grondmateriaal, wetenschappers de toetsingsmethodieken.

Maar helaas, en niet ongewoon, is liefde niet altijd hartstochtelijk wederkerig: en als je tussen 2 partijen staat met wie je je allebei verbonden voelt kan het zijn dat beiden je niet zien zitten.

En inderdaad, beide groepen identificeren ons soms met boodschappers van het kwaad.

Astrologen vanwege de constatering dat bijna alles van wat astrologen voetstoots geloven en elkaar overleveren vooralsnog op geen stukken na aangetoond kan worden op een reguliere, zoals dat heet: empirisch-wetenschappelijke wijze.

Wetenschappers omdat ze ons identificeren met aanhangers van het zogenaamde 'bijgeloof van de astrologie' : wil je je carrière aan de universiteit torpederen dan is het beste recept waarschijnlijk om blijf te geven van een actieve belangstelling voor de astrologie.

In dit opzicht heeft wetenschap niet veel met verwondering, benieuwdheid en kennisvermeerdering te maken maar meer met een kerks dogmatische machtsuitoefening. In beide groepen, van astrologen en wetenschappers zul je mensen vinden die onderzoek op het gebied van de astrologie zouden willen afschaffen en er zijn wetenschappers die het zouden willen verbieden.

We willen laten zien vandaag dat tussen deze uitersten nog veel interessants verborgen ligt.

Voor ons als NVWOA is het dus wél een hoogst interessante, ook belangwekkende vraag, of aannames in de astrologie werkelijkheidswaarde hebben, dwz beantwoorden aan iets wat je ook aan anderen concreet kunt laten zien, en hoe dat zou kunnen

– en als je het niet kunt aantonen op een 'harde' wijze zoals dat genoemd wordt – ondubbelzinnig en concreet, of het dan subjectieve fantasie is of dat het op een andere helder te beschrijven manier betekenis heeft, misschien een objectieve verbeelding zoals je ook in sprookjes vindt van diepgaand aanwezige potenties van de mens.

Onder onze leden wordt daarover verschillend gedacht en de NVWOA als vereniging onthoudt zich van een standpunt vooraf hierover.

En het meest aparte aan de astrologie is toch wel dat het een te ervaren verband veronderstelt tussen in de tijd vast te stellen plaatsen van hemellichamen en punten aan de hemel enerzijds,en innerlijke en uiterlijke gebeurtenissen op aarde anderzijds ...tezelfdertijd.

Overeenkomend met de bekende hermetische spreuk 'zo boven, zo beneden', en met wat Shakespeare schreef "Er is meer tussen hemel en aarde, mijn vriend Horatio, dan waarvan Uw wijsheid droomt'.

Een uitspraak van de heilige Augustinus uit ongeveer het jaar 300 :

'Wonderen – maar laten we dit begrip vandaag saeculariseren tot 'onbegrijpelijke zaken' – die we ook in de natuurwetenschappen tegenkomen – , zijn niet in tegenspraak met de natuur. Ze zijn slechts in tegenspraak met wat we over de natuur weten' .

Welnu, over dit gecompliceerde gebied van wat we weten , gaan we trachten het een en ander te zeggen vandaag en hopelijk zal u dat inspireren.